

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging

# EVER OUT

TPG Post  
Port Betaald

SWAARFILTSEN



**Competitie bulletin**  
**week 7 2009**

## Rheijenhof 1 - Never Out Houtrust Jongens 2: 6-0

*De laatste loodjes wegen het zwaarst.*

Wat gaat dat snel, zo'n competitie. Voor je het weet is het alweer de laatste competitiedag! Jammer! We hadden het niet willen missen. Behalve dan misschien die laatste dag. Die was nu niet echt om over naar huis te schrijven. En dat is toch ongeveer wat de bedoeling is van dit stukje..... Nu goed dan, wat zullen we erover vertellen.

Het was in ieder geval mooi weer. Héél mooi. En het tennispark is heel mooi aangelegd. Hoewel het dus wel een móói tennispark is, leek het eigenlijk niet zo'n gezellig tennispark. Maar goed, deze visie kan ook enigzins gekleurd zijn door toevallige omstandigheden van het moment. Daar zou je natuurlijk óók toe kunnen rekenen de slechts matige resultaten die behaald zijn.

Maar eigenlijk hadden we die van tevoren wel ingecalculeerd. Rheijenhof zal niet voor niets bijna de gehele competitie bovenaan gestaan hebben. Wat natuurlijk echter zonder meer jammer was, was dat de opstelling toevallig zo uitviel dat "de verkeerden tegen de verkeerden" moesten spelen. Anders hadden er toch beslist wel 1 of 2 puntjes ingezeten voor ons. Wat dat betreft was het beslist niet zo dat alle spelers van Rheijenhof per defenitie superieur waren aan al onze spelers.

Nick speelde volgens mij best aardig, wist alleen weinig punten te vergaren. Willem speelde weer "op zijn Willems", en wist na een met 3-6 verloren set in de tweede op voorsprong te komen. Helaas ging deze set toch met 5-7 verloren.

Edwin kwam tegen een zeer sterke tegenstander te staan en maakte na het winnen van de eerste twee games geen kans meer.

Joost heeft in dit verslagje best een complimentje verdiend. Hij speelde zijn single partij heel leuk. Verloor de eerste set welliswaar (te) gemakkelijk, maar kwam in de tweede goed terug. Wist dit helaas niet tot het einde voort te zetten. Maar: ga zo door Joost!

Als de verslagjes van de partijtjes ietwat summier lijken: de wedstrijden moesten nogal verspreid over het tennispark gespeeld worden, en uw verslaggever moest dus aldoor op en neer lopen. Zoals ieder voordeel zijn nadeel heeft (om deze uitdrukking maar even in correct Nederlands te spellen), zorgde het feit dat Willem langer tegenstand wist te bieden aan zijn opponent dan de andere single'ers, ervoor dat de dubbel met Willem erin het laatst gespeeld werd. En dat resulteerde weer in erg lastige tegenstanders, en weinig tijd om even uit te blazen na de single partij. Zowel de dubbel van

Nick en Yari als die van Willem en Edwin werden door de tegenstanders gemakkelijk gewonnen.

Zo zijn we aan het eind gekomen van deze voorjaarscompetitie 2009 en deze reeks van verslagjes. We hebben in totaal natuurlijk meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Toch hebben we nog altijd één op de drie wedstrijden gewonnen. En dat is toch een aardig resultaat voor een jong team dat helemaal nieuw aan de competitie begint! Bovendien zijn we een heel gezellig team. Één derde gewonnen in de wedstrijden, en tweederde plezier gehad buiten de wedstrijden. Dan hebben we het in totaal toch voor de volle honderd procent naar ons zin gehad!

## *Edwin & Sebastiaan van Nooten*

### **Never Out Houtrust Heren 1**

*23 mei 2009, de laatste competitiedag...*

Het beloofde een spannende dag te worden. Jeroen had als aanvoerder een perfecte brunch georganiseerd en de vele analyses die al uitgevoerd waren hadden één ding gemeen: Een 4-2 overwinning zou waarschijnlijk voldoende zijn voor klassebehoud. Vol goede moed gingen we dan ook naar 't tennispark, gesteund door aanhang, kinderen, vrienden en kennissen, die later op de dag in grote getale aanwezig zouden zijn.

De eerste gunstige voortekenen dienen zich aan als Honselersdijk arriveert: De team-spirit, die in het verleden al zoveel matige teams tot grote hoogten heeft gedreven, blijkt volledig te ontbreken: Eén voor één druppelen de tegenstanders binnen en Mario, invaller en 1e singelaar, broemt al vrij snel: "Hmmm... Ik *moet* de 1e singel spelen. Kunnen we meteen beginnen, want ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weg..."

Zov, die daarvoor nog even een korte trainings-sessie met Wolthuis had gedaan, was er helemaal klaar voor. Gedurende de hele competitie had hij al z'n tegenstanders met zijn backhand slice tot wanhoop gedreven, maar vandaag liep ook z'n forehand weer 'ns zoals in zijn glorie-dagen. Mario werd vakkundig over de gehele baan gestuurd en kreeg als beloning voor zijn inspanningen een hele gulle game cadeau: 1-0 voor !!

Iets later dan Zov ging Slippens de baan op. Hij mocht 't proberen tegen de sterkste speler van de tegenstanders, die ook echt deel uitmaakte van dat

team. Deze Wout bleek een echte brood-tennisser, en na een lange en spannende eerste set was de pijp leeg: 1-1.... (maar dat was van tevoren ingecalculleerd !!)

Nadat Sanders in het verleden gefaald had als 1e en 2e singelaar, maar wel succesvol was gebleken als 4e singelaar, mocht hij het deze keer als 3e singelaar proberen. Wat schepte onze verbazing: Het spel dat Sanders normaliter tentoon spreidde (hard, nonchalant en hersenloos), werd deze keer tot in de perfectie gekopieerd door tegenstander Reinier. Dit resulteerde in een soepele 1e set overwinning voor onze held Kim, waarna de verwachte concentratie-dip voor 1-1 in sets zorgde. Gelukkig was Kim daarna weer bij de les en mocht hij op 5-1 de wedstrijd uitserveren. Tijdens die lange game dacht Kim voor onstervelijkheid te gaan door op matchpoint en een lob van de tegenstander de bal door de benen en langs te tegenstander te slaan. Helaas ging er hier iets grondig mis: enkele minuten en vele dubbele fouten later mocht Reinier voor de wedstrijd serveren... Dat was het moment dat de grote schare fans zich als één man achter Kim opstelde. Onder luid gejuich kwam het tot een tie-break en ondanks 5 dubbele fouten (!!!!) wist Kim deze met 8-6 te winnen: 2-1 voor.

De enige die de spanning niet meer aankon was Polmans. Het liefst wilde hij zelf die service van Kim wel inslaan, want hoe moeilijk is het nou om bovenhands een bal over 't net te spelen ??? Gelukkig mocht Polmans zijn energie en inzicht doneren aan het 2e Heren team. Hier wist hij superieur zijn singel te winnen, waarna hij ook nog 'ns een keer Maarten goed wist te coachen en samen met hem de dubbel tot een goed eind wist te brengen: Hulde aan Polmans, die zoals de meesten van ons het beste voor 't laatst bewaarde!

Ondertussen was Wolthuis aan zijn wedstrijd begonnen en speelde gelijktijdig met Kim ook een tie-break. Hoewel hij daarin zeer gefocussed speelde, trok hij toch aan het korste eind. (Misschien lag de focus iets teveel op de wedstrijd van Kim). Nadat Kim klaar was, liep Wolthuis soepel uit naar 6-1 en 4-0. Een korte opleving van de tegenstander leverde met alles-of-niets spel zowaar 4-4 op, maar toen Erik weer aan een eventuele winst ging denken, ging het alsnog mis (u kent dat gevoel vast wel): 6-4 voor Never out en 3-1 na alle singels!

Het probleem met de focus speelde ook Zov en Klijnstra parten, want op het moment dat Wolthuis zijn laatste punt maakte, hadden zij, totaal onnodig, de 1e set verloren. Wout bleek nog steeds heel degelijk te brood-tennissen en Peter ging alleen maar voor de alles-of-niets ballen. De reden hiervoor bleek al snel in de 2e set. Een steeds grotere grimas kwam op zijn gezicht, en

hoewel een dubbel Klijnstra / Zov als tegenstander heel irritant kan zijn, was de oorzaak hiervan dit keer fysiek ongemak. Een spannende 2e set ging naar ZHG, waarna de laatste set een formaliteit was.

In de laatste dubbel tenslotte speelden Sanders en Rietjens om het geheel nog glansrijker te maken, maar helaas was Kim zijn service voor de rest van de dag echt kwijt. Rietjens deed wat hij kon, maar was helaas niet in staat om Kim uit dit dal te trekken. Deze wedstrijd ging uiteindelijk verloren, waarna er een 4-2 einduitslag ingevuld kon worden.

Het doel was bereikt: Een overwinning op de directe concurrent zou voldoende zijn voor klasse-behoud. Niet alleen heel ZHG, maar ook de tegenstanders waren hiervan overtuigd, gezien het gemak waarmee MLTV dit seizoen kampioen is geworden (Na 6 speeldagen met soepele overwinningen was het pleit al beslecht).

Reinier, Peter en Erik vonden hun troost in de heerlijke BBQ van Hans, en Wout kon zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken steken en stortte zich daarom maar op de piano. Iets wat hij zeker bleek te beheersen en waarmee hij een mooie extra dimensie aan de dag gaf. (ondanks de vele Jan Smit-aanvragen die hij speelde: Wie was hiervoor verantwoordelijk ???) Later bleek hij dus ook een brood-pianist te zijn...

Een mooie en succesvolle dag werd uiteindelijk in prima sfeer afgesloten, waarbij de meesten de volgende dag zo snel mogelijk een bevestiging wilden zien van de verwachte 0-6 nederlaag van Lucky Stroke bij MLTV (1-5 of 2-4 mocht ook).

Groot was dan ook onze verbazing en teleurstelling toen er een 3-3 einduitslag gepubliceerd werd. Consequentie van dit alles was: Honselersdijk, Lucky Stroke en ZHG eindigen allemaal op 16 punten. Het onderlinge resultaat zorgt ervoor dat wij samen met Lucky Stroke degraderen en dat Honselersdijk, tegen hun eigen verwachting in, veilig zijn.

Inmiddels hebben we een protest aangetekend bij de KNLTB vanwege onregelmatigheden in de opstelling van Lucky Stroke. We hopen dat ze een strafpunt krijgen, waardoor de onrealistische uitslag van 3-3 bij de kampioen, teniet wordt gedaan. Hoewel dit niet leuk zal zijn voor Honselersdijk, zal een correctie wel de eerlijke gang van zaken weerspiegelen: In een onderlinge confrontatie verloren ze van ons, terwijl ze ook nog per slot van rekening met Mario een sterkere speler opgetrommeld hadden. Wij kunnen niets anders doen dan afwachten...

Wel kunnen we alvast zeggen dat we ons bij onze nieuwe club flink vermaakt hebben en hopelijk ook voor vermaak gezorgd hebben...Tot op de verschillende toernooien !!

Groet,

## *Zaterdag Heeren Goud*

### **Never Out Houtrust Heren 3 - DTB: 6-0**

*Captains Resume, een korte.*

Deze competitie begonnen in een nieuwe samenstelling: Rinaldo, Evert, Hans, Andre en ondergetekende begonnen we aan een missie om het kampioenschap te behalen.

Van tevoren al direct uitgedaagd door het heren team 2 dat wie het hoogste zou eindigen in de competitie, .....vul maar in.

Over de 7 gespeelde wedstrijden zijn maar zes punten verloren zodat wij uiteindelijk in de laatste wedstrijd nog maar een punt nodig hadden wat dus lukte en daarmee werden we dus kampioen wat velen al hadden voorspeld.

Rinaldo was weer oppermachtig in zijn single daar waar wel een dubbel verloren, maar of dat door hem kwam; Evert altijd betrouwbaar als wat en goed spelend: Bij Hans weet je het nooit, of een partij van een half uur of van drie uur; Andre die gedurende de competitie steeds beter is gaan spelen en nu ook eigen teamgenoten gaat verslaan heeft nu als bijnaam de "rising fireman" en tot slot heb ik ook lekker getennist en genoten van alles.

Uiteindelijk resulteerde het in een heerlijke BBQ verzorgd door Hans Borrias, waarvoor dank namens het hele team en rest mij nog iedereen te bedanken die ons gedurende de competitie gesteund heeft als toeschouwer of op een andere manier.

Binnenkort nog een etentje in Rijswijk met z'n allen en de toernooien gaan dan weer beginnen. Iedereen wens ik verder een prachtige zomer dan heb ik hem ook.

*Jan Clemenkowff*

## **Never Out Houtrust Dames 1**

Dames 1 was dit jaar een mooie mix van jeugd en jonge ouderen. Jammer dat Marijke B aan het begin van het seizoen tot de conclusie moest komen dat haar knieën het echt niet leuk meer vonden. Zij nam het moeilijke maar wijze besluit te stoppen. Er zijn tenslotte nog zoveel andere leuke dingen te doen. Bleven over Maxime en Laura (aan het eind vervangen door de even jonge Claudia), en Lia en Jos.

We gaan het niet over leeftijden hebben, we voelden ons allemaal even jong, voor de wedstrijd tenminste. Aan het eind van elke competitie middag begon zich toch een kleine generatiekloof af te tekenen, de jonge ouderen strompelden iets meer.

Maar de laatste wedstrijd, in Maasland, een klein tennis park in 'het midden van nergens' met slechts drie banen. Zoals gezegd, Claudia viel in omdat Laura midden in haar eindexamen zat. Jeugd voor jeugd, en hoe: Claudia pakte het enige punt door haar single te winnen! Leuk toch.

Ondanks die uiterst kleine generatiekloof, hebben we een leuk seizoen gehad samen. Misschien wordt het tijd voor de jonge ouderen om zich over hun toekomst te bezinnen. De jeugd hoeft zich niet te bezinnen, zij kunnen de komende jaren onbezonnen blijven ballen.

*Jos*

### **Laatste wedstrijd: competitie eten**

Gewonnen door team Hans Borrias. Publiek was zeer enthousiast over de prima kwaliteit van het gebodene!