

Never Out - Houtrust



Competitie bulletin
nr 3 2010

Van de redactie

Onze correspondenten beginnen warm te draaien: hadden we in het vorige bulletin een drieluik van Evert, dit bulletin evenaart Sebastiaan deze prestatie en verbetert Theo het record met een heus vierluik.

Benieuwd of dit record nog gebroken gaat worden in het laatste bulletin?!

NO

Never Out Houtrust Dames 1 - De Hoek 7: 6 - 0

Na een paar wedstrijdverslagen van Karthina is het nu de beurt aan de coach. De Hoek was gezien de afgelopen wedstrijden absoluut de minste tegenstander. Probeer dan toch maar eens geconcentreerd te blijven om je wedstrijd te winnen. Doorslaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Een aantal partijen hadden nog wel een wedstrijd karakter, maar de meeste waren toch echt van het kaliber "een half uur partijtje". Om aan te tonen wat ik bedoel: Faye was binnen 25 minuten klaar, Monique deed er iets langer over, Lonneke wilde nog wat experimenteren om tijd te rekken en Nicoline overwon haar single vrees en raasde over haar tegenstandster heen. Het is dat je van te voren je opstelling doorgeeft maar achteraf was elke dubbelcombinatie goed geweest en ook deze werden dus overtuigend gewonnen. Al met al werd het 6-0 en hebben we maar 13 games tegen gekregen. Proficiat meiden!

De aankomende weken wordt het wel wat zwaarder. Allereerst de inhaalwedstrijd tegen Hodenpijl (nummer 3) en vervolgens tegen Lucky Stroke (nummer 1). Het leuke aan deze competitie is dat elk team wel een keer gelijk gespeeld heeft waardoor het nu alleen nog maar gaat om welk team de meeste punten heeft gehaald. Er zijn dus nog kampioensansen dames! Met 1 wedstrijd minder gespeeld staan we op de tweede plek met 4 punten achterstand op Lucky Stroke en daar moeten we nog tegen. Gewoon genieten dames, dan tennis je ontspannen en in ieder geval met plezier. Helaas was Marian deze dag afwezig, maar ze heeft niets gemist. We hopen allemaal dat ze er de laatste 3 wedstrijden gewoon weer bij kan zijn. Dames, tot donderdag 13 mei. Verzameltijd 9:30

De Coach

Hoera voor Joost & IJs. Landelijke overwinningen

Dit verhaal begint op 2 mei. Een koude en zéér regenrijke dag. De dag begon echter droog, waardoor de wedstrijden niet op voorhand reeds afgelast werden. We hadden wél een probleem. Er was tot het laatste moment geprobeerd een volledig team op de baan te krijgen, maar dat was niet gelukt. Meivakantie. Drie van jongens van het team op vakantie. Dat was te voorzien.

Marc stond, terwijl het reeds begon te regenen, als eerste bij de tennisbaan, dus Marijn en Joost moesten maar eens gebeld worden of ze nog kwamen:

“Met Joost”

“Hé joh, kom je nog?”

“Huh?”

“Hé gast, pak je racket en kom naar de tennisbaan”

“Met wie?”

“Doe nou niet zo duf man, kom gewoon”

“Spreek ik dan niet met.....”

Zo gaat dat wanneer je een verkeerd telefoonnummer krijgt, maar wel een nummer van iemand met dezelfde naam.

Goed, Joost en Marijn zijn dus opgetrommeld, ook de tegenpartij kwam opdagen, maar ver zijn we niet gekomen. Het begon steeds harder te regenen. Aflasten dus. En verplaatsen naar Hemelvaartsdag, in de hoop dat de hemelsluizen dan niet zo wijd open zouden staan als op 2 mei.

Never Out Houtrust Jongensteam - BeQuick/M: 2 - 4

Vóór dat we nu de wedstrijden van Hemelvaartsdag gaan verslaan, eerst iets over 9 mei. Ook deze dag viel nog binnen de meivakantie, dus een volledig team opstellen was nog steeds niet gemakkelijk. Willem was echter na een marathonrit vanuit Normandië weer op tijd in het land gearriveerd, en Marijn is mét Jetlag direkt vanuit Zestienhoven, waar hij arriveerde na een zeer vroege vlucht uit Wimbledon, naar de tennisbaan getransporteerd. Ook Jesper was inmiddels teruggekeerd. Vanuit zonnig Rome (of was het daar ook mis die week?). En aan die Jesper hadden we een goede: hij won zowel zijn single als zijn double.

De andere wedstrijden gingen helaas verloren.

Never Out Houtrust Jongensteam - Hodenpijl: 1 - 5

Dan Hemelvaartsdag. Het team is voltallig. Het weer is goed. Ook Edwin is er weer. Maar de eerste single gaat verloren. Tweede single ook. Derde single ook. Maar dan komt onze held van de dag: Joost. Hij blaakte van zelfverzekerdheid en wist gedurende de wedstrijd via weddenschappen verschillende ijsjes in het vooruitzicht gesteld te krijgen als hij zou winnen. En hij won! Gefeliciteerd.

Eigenlijk had de dag hier maar beter kunnen eindigen. Want er zou nog meer ijs komen. Maar niet voor de consumptie. Jesper en Edwin, die beide op de aanvankelijke speeldag op vakantie waren, zouden op deze inhaaldag een dubbel voor hun rekening nemen. Echter helaas, de wedstrijd was nog maar kort bezig toen Jesper een draaibeweging maakte die heel vervelend uitpakte. Hij voelde weer de pijn die hem vorig jaar bijna heel het seizoen op non actief stelde. Gelukkig was het niet zo ernstig als vorig jaar, maar het snel aangerukte ijs was toch niet voldoende om door te kunnen spelen. Veel sterkte, Jesper! Het is inmiddels al weer even geleden dus hopelijk voel je je inmiddels alweer helemaal goed!

Keenenburg - Never Out Houtrust Jongensteam: 0 - 6

Tot slot van dit verslag, last but not least, iets over de wedstrijd van zondag 16 mei. Dat was een hele mooie dag. Qua weersgesteldheid, maar zeker ook wat resultaten betreft. Een opkikker die we nodig hadden. Die kop "landelijke overwinningen" is overigens geen overmoedige grootspraak van jongens die na één zes- nul overwinning menen tot de top van Nederland te behoren. Het landelijk slaat op de heerlijk landelijke omgeving van Schipluiden, waar de wedstrijden plaatsvonden. En het kleine tennispark met een clubhuis waar je jezelf opeens in de kantine van een knusse eenvoudige camping waant.

En de resultaten smaakten zoet. Overwinningen van 6-0 6-0 voor zowel Edwin als Willem en de dubbel van Edwin en Joost. Mocht dat niet spannend lijken, viel wel mee, soms moest er best gestreden worden om de gametjes. En natuurlijk was er nog de spannende drie-setter van Marc, die tenslotte, net als alle andere partijen, óók gewonnen werd.

Sebastiaan.

Het vierluik van Theo

Verburgh - Never Out Houtrust Heren 5: 2 - 4

Nadat we toch min of meer voortijdig ons Waterloo hadden gevonden in deze competitie tegen Hodenpijl moesten we ons een week later weer zien op te richten tegen Verburgh. Alles wees erop dat we hiervoor geen betere tegenstander hadden kunnen treffen en in mijn wijsheid als captain besloot ik om onze eerste man in de enkel langs de kant te laten staan. Frank en Dennis mochten, amper bekomen van hun fietstocht naar Poeldijk, meteen de baan op.

Na ongeveer een uur stond niet de verwachte 2-0 maar 1-1 op het scorebord en lag er een fijne taak voor alle teamleden om onze Benjamin moed in te praten; dat hij in schoonheid ten onder was gegaan etc. Frank besepte wel dat dit niet helemaal de waarheid was en kon zijn verlies moeilijk verwerken maar gelukkig werd dit gevoel al snel naar de achtergrond gedrongen door de dramatische wending die zich voltrok in de partij van de captain himself.

Nadat ik lange tijd de rust had weten te bewaren en mijn hoofd koel wist te houden in een wedstrijd tegen een bijzonder exemplaar van het menselijke ras ging bij de setstanden 6-4 5-3 in mijn voordeel het licht uit
ooooeoeoeoeoeowwwwooooe oeeoeoeoeoeoeoeoeoe oeeoww
ooooowwoeoeoeooww.....

Veel kan ik me niet meer van de afloop van deze partij herinneren al zal Wim (hij deed het niet met opzet hij is zo!!) mij nog lang blijven achtervolgen en golft er voortaan, op de momenten dat een tegenstander uit verloren positie dreigt terug te komen, wolvegehuil uit de kelen van mijn gewaardeerde teamgenoten over de baan

oeoeoeewwoeowwoeoeoowwwoeoeoww.....

Never Out Houtrust Heren 5 - 's Gravenzande: 4 - 2

In hoeverre Wim nog in mijn hoofd zat zou de week daarop blijken toen we twee opeenvolgende wedstrijddagen zonder Paul en Tjade moesten aantreden in een poging om onze positie op de ranglijst een beter aanzien te geven. We gingen beide dagen met vertrouwen tegemoet en zetten tegen het hoog aangeslagen team van 's Gravenzande een mooi resultaat neer. Drie enkel en een prachtige dubbel zege tegenover 2 verliespartijen, daar

had je tevreden mee kunnen zijn ware het niet dat Frank het drastische besluit nam om nooit meer in een enkel partij uit te komen (een dreigement wisten we dat nooit lang stand kon houden want de volgende dag zou hij weer aan de bak moeten tegen Lucky Stroke) maar dat toch indruk maakte door de gedachte dat een groot talent nooit tot ontbolstering zou komen. Gelukkig waren er verzachtende omstandigheden aanwezig op het park in de gedaante van de tennislerares waarvoor Frank, na een paar biertjes en hele zachte druk van zijn teamgenoten, toegaf een uitzondering te willen maken. Daar had iedereen uiteraard het volste begrip voor. Uitslag 4-2

Lucky Stroke - Never Out Houtrust Heren 5: 1 - 5

Met alle respect voor de tegenstander zou dit een walk over worden. Zo gezegd zogedaan, zonder noemenswaardige incidenten wat een lekker rustige middag opleverde en inderdaad de tweede plek op de ranglijst binnen handbereik bracht.

(Walkover is 6-0, ik weet het, maar ik zeg er verder niets over).

Never Out Houtrust Heren 5 - Effect: 3 - 3

De voorlaaste competitiedag met kansen bij een goed resultaat op de 2^{de} plek. Al hadden we dit niet geheel in eigen hand want daarvoor moest Hodenpijl ook nog eens afrekenen met 's Gravenzande.

Maar dat het een spannende pot zou worden stond vast. Jelmer was weer onze hoeksteen, pijler en rots in de branding. Shaking Paul Stevens kreeg geen grip op zijn partij, Dennis' servicekracht liet het deze keer afweten en mijn partij was een lijdensweg met een positief einde. Met een gelijke stand begonnen we aan de dubbels en daar kwam helaas geen verandering meer in.

Tenniscompetitie wordt me steeds duidelijker is toch vooral bedoelt voor het drinken na afloop. Ben benieuwd wanneer ik me daar een keer aan kan overgeven.

Maar eerst volgende week proberen de 3^{de} stek vast te houden.

Theo Tegelaars

Never Out Houtrust Heren 2 - Rhijenhof: 1 - 5

Onze tegenstanders van afgelopen zaterdag behoorden nog tot de titelkandidaten. Een moeilijke opgave dus. Na een lekker kopje koffie en wat gemopper, of gejack volgens onze Twente man, over de opstelling begonnen we met de singles.

Gerard begon als eerste en wist redelijk snel in 2 sets de overwinning binnen te halen. De overige singles, gespeeld door Andre, Jan en Evert werden jammer genoeg kansloos verloren. Meer trainen? Jammer! Ook de dubbels werden zonder succes afgerond, waardoor de einduitslag 1-5 is geworden. Over twee weken beter jongens, succes!

Rinaldo

COMPETITIEAFSLUITING ZONDAG 30 MEI A.S.

Ook dit jaar willen we de competitie weer afsluiten met een competitie etentje voor alle competitie-teams, supporters, leden, sponsors(?), aanhang en overige belangstellenden.

Kortom, iedereen is hartelijk welkom op zondag 30 mei vanaf ca. 19.00 uur (eerder is niet mogelijk, want ook ons damesteam wil graag meedoen en die spelen in Poeldijk)

Hans gaat voor ons een Indonesisch buffet (rijsttafel) maken voor de prijs van Euro 15,- p.p.

Gaarne opgeven (voor 23 mei) bij:

Lilian Berlijn (p.berlijn@versatel.nl)
of op de inschrijffijst op het bord.

